

Vejledning

til Danmarks første kristne

Konfirmander

Historier fra Det Gamle Testamente



Underviser

Vejledning til Historier fra Det Gamle Testamente

Vedr. opgavematerialet til brug efter besøget på Ribe VikingeCenter til konfirmander.

Gennemgå de opgaver, som er blevet løst under besøget i Ansgar Kirke på Ribe VikingeCenter. Brug dem som udgangspunkt for en samtale om eller videre arbejde med emnerne.

I teksten nedenfor indledes med nogle forslag til indhold i samtalen imellem underviser og hele holdet. I samtalen kan også inddrages teksten øverst på opgavearkene, der blev løst på Ribe VikingeCenter. Derefter er der nogle supplerende opgaver og aktiviteter, som eleverne kan udføre enkeltvis eller i hold.

Samtale om Familien - Kain og Abel

Brug det, som eleverne har skrevet i taleboblere til Kain og Abel, som udgangspunkt for en almen snak om søskendejalousi og misundelse. Begreberne var tydeligvis også aktuelle, da Det Gamle Testamente blev skrevet i årene 200 f.Kr. til 300 e.Kr.

I dag prøver de fleste forældre at opdrage deres børn ens, men i gamle dage var den ældste dreng i børneflokket tiltænkt en bestemt rolle i familien, han havde større ansvar end de andre, og han arvede faderens virksomhed eller familiens ejendom, hvis man havde en. Børnene havde også ansvaret for at tage sig af deres forældre, når de blev gamle.

Spørgsmålene i opgave 1 kan indgå som en del af samtalen, eller man kan vælge at lade eleverne formulere sig skriftligt.

Samtale om Ofringer

Tal om ofring. Et "offer" er noget, der betyder noget for én. Man ofrer ikke noget, hvis det bare er ligegyldige ting, som man har til overs eller alligevel ikke selv brød sig om. Når man ofrer, er det ofte fordi man enten vil sige tak til guderne for deres hjælp, eller fordi man netop ønsker deres hjælp.

I moserne i Danmark er der fundet konkrete beviser på, at mennesker har ofret til guderne i mange tusinde år. Der er bl.a. fundet krukker med madrester, guld- og bronzesmykker, sværd og spyd fra overvundne fjender og ikke mindst både dyr og mennesker, som måtte lade livet for at blive ofret til guderne. Hvad disse ofringer helt præcis betyder, ved vi desværre ikke. Men de kan alle ses som beviser på, at menneskene var overbevist om at guderne fandtes og kunne hjælpe, hvis man gav dem gaver.

I dag er der ikke mange moderne mennesker, som ofrer til guderne længere. Men et enkelt offer kender mange danskere stadig til. For det, at sætte grød ud til nissen juleaften, er faktisk også en ofring. Vi ser det måske bare som en hyggelig juletradition, men for få hundrede år siden satte man grød ud til nissen for at sikre hans hjælp og beskyttelse af gården det næste år. Glemte man det, kunne der ske mange ulykker. Høsten kunne slå fejl, gården brænde eller bonden dø. Så det var ikke for sjov, at vores tiptipoldemor satte grød ud til nissen.

Forberedelse af opgaver

Udskriv opgavearkene. Der skal være et sæt til hver gruppe.

Til opgave 2:

Forbered en fortælling eller oplæsning af 2 eller 3 historier om menneskeofringer, f.eks:

Historien om Abraham og Isak: <https://www.kristendom.dk/bibelen/historien-om-abraham-og-isak>

Historien, hvor Heidrik og goternes konge Harald skal afgøre, hvis søn, der er mest fornem og derfor skal oftes til guderne for at stoppe misvæksten. Denne historie er led i en meget spændende fortælling om sværdet TYRFING, og den kan bl.a. læses i "Nordiske gude- og heltesagn" fortalt af Niels Saxtorph.

En kortere historie handler om Aun den Gamle. Den kan læses her:

AUN DEN GAMLE

Ligesom kongeslægten i Lejre kaldtes for Skjoldunger efter deres forfader Kong Skjold, som var søn af Odin, således kaldtes kongerne i Sverige for Ynglinger, fordi de stammede fra kong Yngve, som var søn af Frej.

En af Ynglingerne hed Aun. Han var ikke nogen stor kriger, men sad helst derhjemme. Da han blev 60 år, holdt han et stort blót, hvor han ofrede sin egen søn til Odin for at få et langt liv. Odin lovede til gengæld Aun 10 år for hver gang, han ofrede ham en søn.

På den måde blev Aun meget gammel! Da han havde givet Odin sin syvende søn, var Aun blevet så gammel og svag, at han ikke længere kunne gå selv, men måtte bæres i en stol. Da han ofrede den 8. søn, kunne han kun ligge i sin seng; og da han 10 år senere ofrede den 9. søn til Odin, var han blevet så affældig, at han måtte makes som et lille spædbarn.

Aun levede på den måde i endnu 10 år; men da han herefter ville ofre sin 10. og sidste søn til Odin, forbød folket det. Så døde Aun!

Til opgave 3:

Hertil skal bruges Posca tusser eller gode farveblyanter, samt tynde sorte tusser (0,4 mm)